

Rhinen, Assmannshausen



Vinmarker, flodpramme og Rüdesheimerkaffe

Strækningen mellem Rüdesheim og Koblenz er den smalleste og smukkeste del af Rhinen med de stejle skrænter, hvor vinmarker og skovområder danner en malerisk baggrund for de smukke landsbyer og de mange borge og borgruiner. Hotel Zwei Mohren i Assmannshausen med terrasse lige ud mod floden og hotellets dansktalende personale danner base for vores ophold i disse skønne omgivelser.



Sejltur på Rhinen

Om formiddagen er der sejltur på Rhinen til St. Goarshausen, hvor bussen venter. Herfra kører vi videre til Loreley klippen med den vidunderlige udsigt over Rhinen. Tilbage på hotellet er der mulighed for frokost. Om eftermiddagen tilbyder vi en byrundtur i Assmannshausen, eller man kan tage med svævebanen op til Niederwald eller med toget til Rüdesheim.

Rüdesheim

Efter morgenmaden kører vi til slottet Johannisberg i Geisenheim. Et gammelt benediktiner kloster, der som den første vingård producerede hvidvin på Rieslingdruen.

Herfra fortsætter bussen til Rüdesheim, hvor der er god tid til at opleve den specielle stemning i den berømte Drosselgasse eller besøge det mekaniske musikmuseum. Man kan også nyde en gåtur langs den flotte Rhin promenade eller tage det lille bytog, der bl.a. kører en tur op igennem vinmarkerne.



Udflugt til Bingen, Bacharach & Boppard

De tre byer med B, som vi besøger, oser alle af velholdt autentisk charme: Gamle intakte bymure, brostensbelagte smalle gader, fine bindingsværkshuse og flotte promenader langs med Rhinen. Fra Rüdesheim sejler vi med den lille færge til Bingen, som vi kører igennem på vores vej til Bacharach. Her bliver der god tid til at gå på opdagelse og måske tage klatreturen op til borgen Stahleck, som i dag er vandrehjem.

Vi fortsætter til Boppard – endnu en lille perle. Også her finder vi de smalle gader og de gamle velholdte huse. Rhinpromenaden indbyder til, at man sætter sig og nyder frokosten, mens man kigger ud på floden og den imponerende trafik af flodpramme.

Turen går videre til Koblenz, hvor vi holder en pause ved Deutsches Eck. Det er her floderne Mosel og Rhinen mødes. Det er også her Kejser Wilhelm troner på sit fundament, og man kan skue op til den imponerende fæstning Ehrenbreitstein. På hjemturen krydser vi broen i Koblenz og kører på Rhinens modsatte bred.

5 dage

Afrejse	Hjemk.	Pris	Rute
13.04*	17.04	3365,-	1-2-3
15.05*	19.05	3365,-	1-2-3
17.07	21.07	3595,-	1-2-3
11.09	15.09	3475,-	1-2-3

Tillæg for enevær. 4 nætter 360,-
Tillæg for værelse med Rhinudsigt pr. pers. pr. nat. 50,-

Inkluderet i prisen:

4 overnatninger
4 x morgenbuffet
4 x aftensmad
Udflugter som beskrevet

Rejseleder på hele rejsen
Moderne turistbus
Færge: Rødby-Puttgarden
Entréer excl.
Valuta: Euro

Hotel Zwei Mohren

Rheinuferstrasse 1,
65385 Rüdesheim am Rhein
Tlf: 004967229020

På hotellet og det tilhørende gæstehus har alle værelser bad/toilet, føntørrer og TV, de er uens i størrelse og indretning.

Der må påregnes støj fra den nærliggende jernbane. I gæstehuset er der ikke elevator. Fra hotellets restaurant og terrasse er der skøn udsigt direkte til Rhinen. God forplejning og hyggelig atmosfære. Der tales dansk på hotellet.

* Inkl. asparges- og krydderurtemenu.

Ny udflugt

